

חיים משגב

מויצמן לויצמן

בנו בראס אל-עמוד, לא ישלים עם קיומנו גם בחיפה וביפו וברמלה. זאת שעת המבחן לכל מי שרוצה לשרוד כאן. יש רק דרך אחת לסילוק הטרור מרחובותינו. חבל שעזר ויצמן מתעלם מן הרברים הפשוטים האלה.

מרוע שערפאת לא ישלח עוד חוליות רצח לערינו נו ויהפוך את חיינו לגיהנום, לאחר שהוא מקבל סיוע לוגיסטי כה מתוחכם ממי שאמור היה, בדרך הרגילה של הרברים, לשלוח אותו לכל הרוחות? אסור לאף אחד לחזר על הפתחים של ערפאת ולבקש את קירבתו של רוצח המונים, תוך מילמול דברי הבל וטריפה ועידוד לאירגון לשחרור פלשתינה, שאת תכליתו יודעים גם בבית הנשיא. לא קיימת אמנם כל אפשרות לגיטימית להפסקת כהונתו של עזר ויצמן לפני תום הקדנציה שלו, אבל יש לומר לו כבר עכשיו: צריך לחדול מן ההתבכיינות כל אימת שהפריץ הערפאתי מכה בנו ללא רחם. הגיעה שעת התגובה. לא עוד התגוננות משופשת בצמתים ובכנישים ובקניונים ובשווקים ובתחנות האוטובוסים. מי שלא רוצה

הנסיון הנואל של עזר ויצמן להכר בין הנבלה בשוק מתנה יהודה לבין היתרי הבניה שעיריית ירושלים הוציאה בראס אל-עמוד, דומה בעיני לדברי הפלצות של הגדולים בשונאינו. מי שכך מציג את הרברים, מעודר, למעשה, עוד רוצחים לחפש לעצמם צירוקים מרושעים למעשים נפשיים.

ברבריו אלה, שמקומם לא יכירם בפיו של מי שאמור לייצג את כל שכבות הציבור, פסל את עצמו הנשיא מלהמשיך ולכהן במשרתו הרמה. מה לנו כי נרגז על נשיא איטליה, ששרידי הפאשיזם עוד פזורים לאורכה ולרוחבה של ארצו, אם הנרי שא בכהונה הציבורית הכי ייצוגית שלנו נתון הכשר נשיאותי לרוצחים?

הגענו לשפל המדרגה. מה עוד נשאר? למי אנחנו עמלים, אם גם באזרח מספר 1 דבקה רפיי סות הרעת ואובדן הדרך? האם לשם כך הוקמה התנועה הציונית? כדי שנשיא המדינה היהודית יוכל להגיד לטובחים היהודים שהוא מבין את מצוקת נפשם ורואה ללבם של אלה הגזורים לגזרים קטנים את ההולכים לתומם בכירת ארץ?

בגרותו של ויצמן לא רק מביישת את עלומי עתיד התהילה בחילהאוויר, אלא אף מזכירה לרבים את התבטאויותיו של דודו, חיים ויצמן, נשיאה הראשון של מדינת ישראל, בימים של טרם מדינה, התרפסותו והתבטלותו של חיים ויצמן בפני הבריטים היו אחת הסיבות היותר מוצקות להקשחת עמדתם של שלטונות המנדט ולנעילת שערי הארץ בפני מאות האלפים שביקשו להימלט מפני התופת המתהפכת באירופה. כאשר הלך רד מוין מצא את מותו מידיהם של אליהו חכים ואליהו בית-צורי, מלחמי הלחי, בגלל מעורבותו בנירוש אניות מעפילים, טען ויצמן שהוא אבל על מותו יותר מאשר על מות בנו, שנפל בשורות הצבא הבריטי. אם דעתו היתה מתקבלת, דוד בן גוריון לא היה מתייצב במוזיאון תל-אביב כדי להכריז על הקמתו של הבית הלאומי לעם היהודי. ויצמן של היום אינו טוב מויצמן של אז. אם כך,